



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 339/2024

**Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Κυριακή αφιερωμένη στην Ήγεςία τῶν
100.**

27 Ὀκτωβρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς
Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς
Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίῶν, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους
Ἄρχοντες τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἁγесίας τῶν 100, τὰ
Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία,
τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὀλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δεῖξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς
τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραῦτητι σοφίας» (Ἐπιστολὴ Ἰακώβου 3:13).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου καὶ πρώτου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, θυμόμαστε τὰ σοφὰ λόγια ἀπὸ
τὴν ἐπιστολὴ του πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα ταιριάζουν ἀπολύτως
στὴν ἀποστολὴ τοῦ ἀποθεματικοῦ Ταμείου τῆς Ἁγесίας τῶν 100 «Ἀρχιεπίσκοπος
Ἰακώβος» καὶ στὰ ἀξιότιμα μέλη του. Αὐτὸ τὸ ἀποθεματικὸ Ταμεῖο γιὰ τὴν
Ὄρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό ἀποτελεῖται ἀπὸ «σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας», ἐκλεκτὰ
μέλη ἀπὸ ὅλη τὴν Ἀμερικὴ, τὰ ὁποῖα «δεικνύουν ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα
αὐτῶν ἐν πραῦτητι σοφίας».

Ἡ Ἁγесία τῶν 100 μὲ σύνεση καὶ προσοχὴ ὑποστηρίζει διάφορες δράσεις γιὰ
περισσότερο ἀπὸ σαράντα χρόνια, χωρὶς θόρυβο καὶ τυμπανοκρουσίες,
συνεισφέροντας ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἡ προσήλωση
τῶν μελῶν σὶς διακονίες τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ χρηματοδότηση ἀπὸ



τὸ Ταμείο αὐτὸ μὲ περισσότερο ἀπὸ ἑβδομήντα ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ τὴ στήριξη ἑνὸς εὐρέως φάσματος δράσεων καὶ ὀργανισμῶν, μὲ ἀποκορύφωμα τὴ στήριξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μὲ τριάντα ἑκατομμύρια δολλάρια. Τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 ἀποδεικνύουν καθημερινὰ «τὴν καλὴν ἀναστροφήν», καθὼς οἱ φιλανθρωπίες τους δὲν προσφέρουν μόνο βοήθεια στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ἀποστολή τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐμπνέουν στὶς διακονίες τους μὲ δημιουργικοὺς καὶ καινοτόμους τρόπους.

Αὐτὴ τὴν Κυριακὴ, 27 Ὀκτωβρίου, ἂς ἀφιερῶσουμε λίγο ἀπὸ τὸ χρόνο μας γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν Ἡγεσία τῶν 100 καὶ τὸν σημαντικότερο ρόλο τῆς στὴν Ἐκκλησία μας σήμερα, μνημονεύοντας τὸν αἰμίμηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἰάκωβο, τοῦ ὁποῦ το ὄνομα ἔχει τὸ Ταμείο τῆς Ἡγεσίας τῶν 100. Τὸ ὄραμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου γιὰ τὸ Ταμείο αὐτὸ ὑλοποιεῖται χάρις στὰ ἀξιότιμα μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος